

1. Næstved Trope og Flok - vores historie

Gengivet ud fra jubilæumsbogen "De Gule Spejdere – i endnu 25 år".

I 1911 blev "1. Næstved Patrulje" dannet og et par uger senere d. 26. januar søgte den optagelse i spejderkorpset og blev til "1. Næstved Trope". En af vores første tropsførere var Baron von Reedtz-Thott.

Det grønne tørklæde som vi bærer, er identisk med de originale tørklæder, der kom til landet i spejderbevægelsens første år, længe før traditionen med forskellige tørklædefarver for divisioner eller trope blev indført. Vi har som den eneste spejdergruppe i Danmark båret den oprindelige gule spejderuniform gennem hele den danske spejderbevægelses 100 års historie.

De Gule Spejders idégrundlag er dybt forankret i Det Danske Spejderkorps, som eksisterede mellem 1910 og 1973, hvor vi som et rent drengkorps fusionerede med de blå piger. Efter ungdomsoprøret i 1960'erne og de pædagogiske tiltag op gennem 1970'erne fik det nye spejderkorps en anderledes udvikling. Man afskaffede træningssystemet og erstattede konkurrencer og holdpræstationer med projektarbejde – konkurrence blev anset for direkte usundt. Det blev mange steder et farvel til duelighedstegn, km-plader og mødeknapper. Dette og en mere centraliseret ledelse gjorde blandt flere andre forhold sit til, at det blev for meget for de som sværgede mest til det traditionelle spejderarbejde som Lord Baden-Powell grundlagde. Tiden var inde til at forlade DDS, og "Det danske Pige- og Dreng Spejderkorps af 25. februar 1984" så dagens lys. Et navn der senere blev ændret til "De Gule Spejdere i Danmark". Fem grupper, heriblandt 1. Næstved, dannede det nye korps med dengang 160 aktive medlemmer. De 87 spejdere i 1. Næstved overlod den daværende hytte til DDS, og startede helt fra bunden uden grej, udstyr og hytte.

I begyndelsen blev møderne holdt i ledernes private hjem, og siden fik vi ly i et nedlagt pakhús ved stationen. Med tiden lykkedes det at få et område ved Åsen med udsigt til den hytte vi havde forladt. Her blev fire erhvervede skurvogne og en pavillon opsat. De var i dårlig stand og måtte renoveres totalt, og efter flere års arbejde var hytten klar til indvielse d. 24.-25. maj 1987. Hytten har i alle de følgende år dannet rammen om mange møder, aktiviteter og udfoldelser som en del af et sjovt, idérigt og meningsfyldt spejderarbejde.

Et kendetegn ved 1. Næstved var og er engagement og trofasthed, og gennem et enormt og slidsomt stykke arbejde de første mange år, er det lykkedes at bevare gruppens traditioner og kærlighed til det ægte spejderarbejde.